

BUURTKRANT

BUURTWERK ELISABETHWIJK | NUMMER 4 | herfst 2013



In dit nummer:

- Opening kunstencentrum Bleek
- Klimopjegevel: infoavond
- Buurtfeest 2013
- Gezocht: gastgezinnen voor koolmezen.
- Autodelen in je buurt.
- Winterfeest
- Nieuwjaarsreceptie
- Volxkeuken: iedere derde zaterdag van de maand
- Activiteitenkalender.
- Op bezoek bij dienstencentrum De Wilg.
- Kunstencentrum Bleek

Beste bewoners,

Misschien heb je het al gemerkt, maar de wijk is toch een beetje groener geworden. En dit dankzij de buurtbewoners die deelnemen aan het project **Klimopjegevel**. Meer dan 30 bewoners hebben toestemming gekregen om een tegeltuintje aan te leggen. Dat wil zeggen dat we binnenkort hopelijk 30 extra plekje groen in de wijk krijgen. In de collage hierboven merk je alvast dat het resultaat na slechts een paar maanden er al mag zijn. Tot eind oktober kan je nog steeds meedoen aan het project. Op pagina 2 lees je er meer over.

Verder besteden we in deze krant aandacht aan het **kunstencentrum Bleek** dat op 28 september zijn deuren opende.

Wij starten ook opnieuw met onze **Volxkeuken**. Elke derde zaterdag van de maand vinden tussen de 40 en 50 buurtbewoners de weg naar dit gezellige en heel smakelijke initiatief. Kom zeker eens langs!

Op pagina 3 kom je meer te weten over het concept **autodelen**. We stellen ook het **dienstencentrum 't Punt** in de kijker. Zij hebben een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten waar iedere buurtbewoner welkom is.

Maar noteer zeker onze **nieuwjaarsreceptie** en **winterparty** in jullie agenda. Twee fijne momenten om buurtbewoners te ontmoeten.

Veel leesgenot.



Wat's Gebuurd?

Zaterdag 28 september: opening BLEEK

Eindelijk was het zover, het langverwachte kunstencentrum opende eindelijk de deuren. Maar het had letterlijk heel wat voeten in de aarde. Het centrum opende met een tentoonstelling van Thomas Grødahl. Buurtbewoners en sympathisanten zakten massaal af naar de locatie in de Truweelstraat.

Meer info over BLEEK kan je vernemen op pagina 8 van deze buurtkrant.

Klimopjegevel

U kon al lezen dat het project **Klimopjegevel** een succes is. Daarom hebben wij het initiatief hernomen in september. Bewoners die er tijdens de eerste infoavond niet bij konden zijn, hadden dus de kans dit goed te maken. De avonden lokten heel wat belangstellenden. Het was het ideale moment om te weten te komen hoe je aan een tegeltuintje begint. Je kreeg allerhande tips en je kon met je specifieke vragen terecht bij specialisten ter zake.

Kon je er toch niet bij zijn en jeuken je vingers om te starten, vraag dan de handige brochure én het aanvraagformulier voor het aanleggen van een tegeltuin aan de buurtwerkster. Dit kan nog tot eind oktober. Je krijgt dan ook het gratis plantenpakket om in je tegeltuin te zetten.

Verder zouden we ook graag de muur aan de Paterskerk groener maken. De leerlingen van het Sint-Camillusschooltje zijn bereid nestkastjes te schilderen om aan de muur te hangen. Wordt hopelijk snel vervolgd.

Buurtfeest 2013

Op 25 augustus was er ons jaarlijks buurtfeest. Dit jaar stond er een barbecue op het programma. Ook Ronny Lee gaf weer het beste van zichzelf. Opnieuw waren de weergoden ons gunstig gezind want de voorspellingen zagen er alles behalve goed uit. Toch hadden we minder inschrijvingen dan vroeger. Het buurtfeest viel ook wat vroeger in de vakantieperiode dan anders. Maar toch hebben we de indruk dat er een soort moeheid is opgetreden bij het publiek en de vrijwilligers. Even was er zelfs sprake om een jaartje over te slaan, maar er is de afgelopen jaren te veel opgebouwd om dit zomaar verloren te laten gaan. Ook waren er dit jaar meer vrijwilligers actief dan ooit tevoren en dat deed deugd. Ondertussen is er een grondige evaluatie geweest en zijn er al volop plannen voor volgend jaar. De vrijwilligers hebben zin om iets anders te organiseren om de buurtbewoners bij elkaar te brengen. Meer info volgt ongetwijfeld later.

We nodigen jullie alvast uit op onze winterparty (pagina 4).



Gezocht: gastgezinnen voor koolmezen.

'Speedy' is een project waarbij 5 instanties (KUL, UGent, UIA, VUB en KBIN) van de federale overheid subsidies ontvangen om gedurende 5 jaar de effecten van verstedelijking op biodiversiteit te bestuderen. UGent richt zich daarbij op 2 stedelijke indicatorsoorten, de huismus en de koolmees. Over gans Vlaanderen zijn er 27 stedelijke onderzoeksplots geselecteerd waaronder ook Sint-Niklaas. In het kader van dit project zoeken we 30 gezinnen die, voor minstens **5 jaar**, van ons een mezenkast in de stadstuin, op het koertje of op het terras willen hangen. We vragen een **minimale medewerking** onder de vorm van het wekelijks controleren van de nestkast op nestbouw **vanaf maart** tot het vrouwtje begint te broeden. Dit duurt **ongeveer een maand** (afhankelijk van het koppel). Eens het broeden begonnen is mag het nest niet meer gestoord worden. Als de jongen 8-10 dagen oud zijn komen wij de ouders ringen, meten en wegen. Op dag 15 worden de jongen dan geringd, gemeten en gewogen. Nadat de jongen uitgevlogen zijn wordt het nest verzameld in een plastic zak voor onderzoek naar invertebraten. Het nestkastje mag u nadien uiteraard houden.

Voor het broedseizoen wordt er voor alle mensen die meedoen een **infomoment** georganiseerd in woord en beeld.

Bent u enthousiast om hier aan mee te werken geef dan een seintje aan: jenny.delaet@ugent.be of aan de buurtwerkster siri.vanhove@sint-niklaas.be



Start met autodelen in jouw buurt.

Zou je af en toe graag een verplaatsing doen met de auto maar heb je er zelf geen? Heb je een (tweede) wagen die enkel voor woon-werk verkeer wordt gebruikt die je in de week-ends kan uitlenen? Zoek je een oplossing waarbij je de kosten en het plezier van de wagen met buurtbewoners kan delen? Autodelen is voor u de oplossing!

Wie een auto deelt, maakt met meerdere mensen gebruik van één auto. Je maakt dus gebruik van de auto wanneer jij hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Bezit is dus niet hetzelfde als gebruik. En dat is eigenlijk veel handiger. Een auto kost immers al heel wat nog voordat hij één kilometer heeft gereden. Als je een auto deelt, kun je een gedeelte van deze kosten terug verdienen. Op die manier kan autodelen echt een pak schelen!

Organiseer een autodeelparty bij je thuis en vind de juiste mensen om jouw autodeelgroep op te starten!

Wil je graag **beginnen met autodelen** maar zoek je nog geïnteresseerde burens? Of ben je zelf al lid van een autodeelgroep en wil je **ook je oom/collega/beste vriend(in) overtuigd zien**? Nodig hen dan uit voor een gezellige avond bij jou thuis. Jij zorgt voor een drankje, Autopia voor de inhoud!

Een specialist geeft uitleg ...

De **autodeelparty** is een nieuw initiatief met als doel het particulier autodelen – letterlijk – tot bij jou in de huiskamer te brengen. Een **autodeelmeester**, een specialist terzake, komt **uitleg geven en beantwoordt alle vragen** waar mensen mee kunnen zitten. Is particulier autodelen iets voor mij? Wat als er een ongeluk gebeurt met de deelauto? En: hoe begin je er praktisch aan?

... terwijl je gasten comfortabel op de bank zitten!

Dit terwijl je gasten comfortabel op de bank zitten, af en toe van hun glas nippend. Een beetje zoals bij een Tupperware party dus, met dit verschil dat de genodigden na afloop niet naar huis gaan met een bestelling voor 50 plastic doosjes. Wél met **heel wat concrete informatie over particulier autodelen** en, als het goed is, boordevol enthousiasme om er meteen zelf aan te beginnen.

... Hoe aanvragen?

Interesse? Stuur een e-mail met je contactgegevens en het aantal deelnemers naar autopia@autodelen.net. De enige voorwaarde om een autodeelparty te organiseren is het minimum van 5 aanwezigen per party.

Binnenkort in de buurt!

22/02/2014 | Winterparty

Na het jaarlijkse buurtfeest in de zomer, vonden we dat we de winter ook op één of andere manier moesten overbruggen. Vorig jaar was het nog een redelijk geslaagd experiment, dit jaar doen we het zeker over en hopelijk nog beter.

Onze dj draait muziek uit de jaren '70,'80, 90 en 2000. De hapjes worden verzorgd door chef René. Een hapje is voor René alles behalve een pakje chips met olijven.

We vragen enkel een bijdrage van 3.50€.

Als je komt vragen we een seintje te geven op leopoldplein@gmail.com of 0485/55 49 83. Dit om een idee te hebben hoeveel hapjes er moeten bereid worden. Hopelijk tot dan!

Een reactie van vorig jaar:

Om 18 uur dansen alsof het al nacht is, tof. De dag erna geen kater én te voet naar huis. Het kan soms eenvoudig zijn. 't Was nog leuker indien er wat meer volk was geweest. De afwezigen hadden, helaas, weer ongelijk. En het masereelhuis is binnen veel gezelliger dan je zou denken als je er voorbij wandelt.

18/01/2014 | Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 18 januari vanaf 17u trakteren wij u graag op een lekker glaasje op het Leopoldplein. We zouden het fijn vinden indien u een kleine versnapering kan meebrengen. Wij zorgen alvast voor warme en koude dranken én verse soep.

Wij willen opnieuw met de buurt één jaar lang een hondenhok van de Wase Dierenbescherming sponsoren. De opbrengst van de verkoop van de cavabar schenken wij aan dit goede doel. U kan die avond ook volledig vrijblijvend een donatie steken in de collectebus.

Tot dan!



volXkeuken



Elke derde zaterdag van de maand

Volxkeuken

Een Volxkeuken is een gezellig, gezond en goedkoop eetmoment in de buurt. Het doel is simpel: mensen samen brengen en een gezonde lekkere maaltijd aanbieden.

Buurtbewoners en enkele vrijwilligers van het Masereelhuis slaan hiervoor de handen in elkaar.

Onze doelgroep bestaat uit een mix van jonge en oude buurtbewoners. Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat iedereen eens moet kunnen gaan eten, ongeacht de financiële situatie of afkomst. De prijs wordt dus laag gehouden (4 euro volwassen, 3 euro kinderen (t.e.m. 12 jaar). Met kansenas respectievelijk 3 en 2,50 euro).

We starten op **zaterdag 19 oktober** van 19u tot 20.30u. Die dag maken we Griekse Moussaka (= ovenschotel met lamsgehakt, aardappelen, groenten en schapenkaas) en op **zaterdag 16 november** maken we een gevarieerde groenteschotel à la Jeroen Meus (= ovenschotel met veel soorten groenten, een dikke laag smakelijk aardappelpuree, afgewerkt met een pittig en smaakvol schapenkaaskorstje). Er is telkens een vegetarische versie van de gerechten. Op 21 december gaan we voor een walking buffet.

Wil je op de hoogte blijven van de menu's, surf dan naar:

www.elisabethwijksint-niklaas.be of
www.masereelhuis.be.

Het menu zal ook uithangen in het infobord op het Elisabethplein.

Als je komt eten moet je wel **inschrijven**. Inschrijven kan je steeds tot de woensdag voorafgaande aan de maaltijd (tot 19uur). Inschrijven kan via dit nummer: 0485 50 35 77.

Of mail naar volxkeuken@elisabethwijksint-niklaas.be

Ben je geïnteresseerd om een handje toe te steken (afwassen, boodschappen, helpen koken, ...) laat het ons dan gerust weten.

Hopelijk zien we jullie op een van de volgende keukens!



28/09-19/10 2013 | Tentoonstelling BLEEK

Tentoonstelling Thomas Grødahl | Bleek, Truweelstraat 122 | toegang gratis (meer info p.8)

19/10/2013 | volxkeuken: moussaka

Masereelhuis 85 | 19u-20.30u | Prijs 4€ volwassene (3€ kansenas), 3€ kind (2.50)

16/11/2013 | volxkeuken: groenteschotel

Masereelhuis 85 | 19u-20.30u | Prijs 4€ volwassene (3€ kansenas), 3€ kind (2.50)

21/12/2013 | volxkeuken: walking buffet

Masereelhuis 85 | 19u-20.30u | Prijs 4€ volwassene (3€ kansenas), 3€ kind (2.50)

2/11/2013 | Tentoonstelling BLEEK

Tentoonstelling Gert-Jan Van Goethem | Bleek, Truweelstraat 122 | toegang gratis

18/01/2014 | Nieuwjaarsreceptie

Prins Leopoldplein | 17 uur | wij zorgen voor gratis warme en koude dranken en soep | bewoners brengen een kleine versnapering mee.

22/02/2014 | Buurtparty: '70's, '80's, 90's

Truweelstraat 85 | 17u-22u | DJ Thomas | iedereen welkom | bijdrage in de kosten 3.50€ | lekkere hapjes inbegrepen | seintje als je langskomt

www.elisabethwijksint-niklaas.be

Voor meer info over onze activiteiten, menu's volxkeuken, tegeltuintjes, archief, ...

dienstencentrum

de wilg



Dienstencentrum "De Wilg" is een open huis, een ontmoetingsplaats voor iedereen uit de buurt. We zijn gelegen in de Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas. Onze dienstverlening vertrekt vanuit uw vraag. Het dienstencentrum is een trefpunt waar u informatie, advies, vorming en een heel gamma aan dienstverlening kunt krijgen.

Het dienstencentrum biedt een aangename omgeving en ontmoetingsplaats waar rekening wordt gehouden met elke gebruiker.

Tal van ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten versterken de menselijke contacten en bieden de mogelijkheid om van het dienstencentrum een tweede "thuis" te maken, waar iedereen graag vertoeft.

Door een uitgebreid gamma van diensten en activiteiten wil het dienstencentrum mensen helpen een sociaal netwerk uit te bouwen en hen de kans bieden om langer in hun eigen sociale en vertrouwde omgeving te blijven wonen.

In het restaurant wordt tijdens de weekdays een gezonde en warme maaltijd aangeboden. De maaltijd kan u elke werkdag voor 10 u bestellen op het telefoonnummer 03/778.68.55. Wanneer u in het weekend op zondag graag een maaltijd nuttigt, kan u dit bestellen op vrijdag voor 15u.

In de cafetaria kan u dan weer rustig een pintje of een kopje koffie komen drinken elke werkdag tussen 10u en 17u30. Ook op zondag kan u terecht in het dienstencentrum voor een lekkere kop koffie, ... en/of maaltijd van 11u30-16u.

Op bezoek bij het dienstencentrum

Voor ieder wat wils' is onze slogan en slaat op het feit dat we een gevarieerd activiteitenaanbod aanbieden zodat iedereen met zijn/haar interesse terecht kan in het dienstencentrum. Ons activiteitenaanbod bestaat uit:

Recreatieve activiteiten: bingo, bieden, kingen, film, quiz,

Sport en beweging: wandelen, petanque, fietsen, linedance, tai chi, turnen,

Info en vorming: valpreventie, digitale week, train je geheugen, PC hulp, Franse les, GSM les, vroegtijdige zorgplanning,

Occasionele activiteiten: Kerstfeest, Sintfeest, Paasbrunch, T – Dansant,

Daarnaast bieden we ook dienstverlening aan waarbij u een keuze heeft uit: bad, haarverzorging, schoonheidszorg, pedicure, maaltijden,

U kan ook nog vrij en gratis gebruik maken van twee computers. Ook kranten en tijdschriften kan u rustig doorbladeren in het dienstencentrum tijdens de openingsuren.



De Wilg...

Voor zowel de dienstverlening als voor alle activiteiten nodigen we u graag uit om van ons aanbod te komen proeven. Vergeet u niet tijdig in te schrijven aan de balie van het thuiszorgcentrum 't Punt in de Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas. U kan ter plaatse ook de activiteitenkalender ophalen of wanneer u uitgebreidere info verwacht kan u ook steeds deelnemen aan onze infomomenten "Nieuwe gebruiker" die plaatsvinden op 21 en 22 oktober, 5 november en 2 december telkens vanaf 14u in het dienstencentrum.

U kan steeds telefonisch contact opnemen met het LDC team Eva Boel en Charlotte Christiaens op het telefoonnummer 03/778.68.68 of u kan ook mailen naar:

evaboel@ocmwsintniklaas.be

charlotte.christiaens@ocmwsintniklaas.be

Lokaal dienstencentrum De Wilg, Lamstraat 23.

We heten u van harte welkom!

Colofon:

Werkten mee aan deze krant: Charlotte Christiaens (ocmw), Jenny De Laet, milieudienst, Siri Van Hove,

Foto's: Paul De Malsche, Jenny De Laet. V.U.: Sofie Heyrman, Schepen sociale zaken, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.



Franki Van Hooste
Wijkagent
0498 58 09 73



Siri Van Hove
Buurtwerkster
0485 55 49 83
03 778 37 36
Siri.vanhove@sint-niklaas.be



Tijs Van Hoyweghen
Straathoekwerker
0496 58 31 33
Tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be



Ivan Baetens
Voorzitter Leopoldcomité
leopoldplein@gmail.com



Binnenkort te beleven in de buurt!



Vanaf 28/09/2013 | BLEEK, kunstencentrum



BLEEK

KUNSTENCENTRUM

Truweelstraat 122

www.bleek.eu

BLEEK is een kunstencentrum dat zich als een toevluchtsoord en laboratorium wil opwerpen voor artistieke activiteiten binnen een actuele en daardoor variabele context.

Hierbij wordt beeldende kunst in één adem met muziek, literatuur, film en feest genoemd. Door middel van tentoonstellingen, performances, concerten, lezingen, filmvoorstellingen, debatten, soirees, publicaties, etc. wordt er een breed kader gecreëerd waarin voldoende aanbod is om een onstilbare honger naar cultuur te voeden.

Dat kunst en cultuur bepalend zijn voor een maatschappij zou op zich geen betoog hoeven. Toch blijven er noemenswaardige leemtes in het huidige landschap die ervoor zorgen dat de mogelijke rol van kunst en kritiek wordt geminimaliseerd en daardoor aan belang inboet. Hierop wil BLEEK een constructief antwoord bieden.

Bleek is een non-profit organisatie die verder wil blijven bestaan steunend op de bijdrage van haar publiek. Bleek roept op om steunend lid te worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen abonnerend lid en niet abonnerend lid.

Indien u kiest om abonnerend lid te worden ontvangt u driemaandelijks een zelfgedrukte publicatie waarin het afgelopen thema wordt gebundeld en geanalyseerd. Bovendien krijgt u gratis toegang tot al onze activiteiten.

Indien u verkiest om niet abonnerend lid te worden kan u genieten van een korting op al onze activiteiten.

Niet abonnerend lid: 10 euro

Abonnerend lid: 50 euro

Voor lidmaatschap mailen naar info@bleek.eu



Thomas Grødal(Noorwegen) is als beeldend kunstenaar uitgenodigd om bij Bleek een ruimtelijke interventie aan te gaan in het kader van de oogst.

Vrijdag: 16:00u tot 22:00u

Zaterdag en zondag:11:00u tot 18:00u

Finissage 19.10.'13

www.thomasgrodal.com



Gert-Jan Van Goethem

02.11.'13-23.11.'13

Gert-Jan van Goethem (België, 1995) verheft 2-dimensionale schilderijen tot installaties en openbare ingrepen, hij verzoent de ingetogen concentratie van de schilder met zijn passie voor de straat.

“Op mijn 16^e ontdekte ik hoe chill het was om te tekenen...Ik had het moeilijk die winter, ik leerde veel van het leven en ontdekte vreemde dingen. Ik tekende de hele dag door, op school, thuis, buiten, bij vrienden en 's nachts. Het werd een verslaving. Een punker vertelde mij over de maatschappij, ik ontmoette mensen van vroeger, mensen die vreemde dingen deden en vreemde verhalen hadden. Toen ik mijn middelbare opleiding tot een einde wist te brengen, voelde ik me vrij, hier had ik op gewacht. Ik luisterde naar Pink Floyd en The Beatles, onderzocht Basquiat en Banksy en keek naar The Muppet show. Wat ik in die tijd had geleerd werd me duidelijk.

De maten van Nieuwkerken kwamen terug samen op onze chill spots. Ik tekende buiten, alles was een canvas, planken die ik pikte op straat, plastic wat ik vond. Alles werd met verf beklad en iedereen deed mee. Wij maakten er een wedstrijd van en niemand wou verliezen. Ik, de koppige Sint-Niklazenaar, al helemaal niet. Mensen op straat keken vreemd, wij keken vreemd terug. Het moest spannend en grappig zijn.

We probeerden altijd te overdrijven zonder dat we het wisten. Elke avond droeg ik onze werken naar huis op de fiets, soms kwamen we echt van ver.”

Gert-Jan van Goethem oogst wat op straat ligt en sleept het binnen bij Bleek.